

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

Met licht...

We gaan zitten bij de adventskrans en maken het stil.

Hier ligt een adventskrans. Weten jullie wat advent eigenlijk betekent? Het is de tijd van wachten op de geboorte van Jezus, op Kerstmis. Vier weken gaan we op weg naar Kerstmis. Omdat Jezus licht en vrede brengt, steken wij elke week een kaarsje meer aan.



We steken een eerste kaarsje aan

Vandaag is het de eerste zondag van de advent. Daarom steken we één kaarsje aan.



Het eerste kaarsje van Kerstmis gaat aan
Er komt straks een kindje in ons bestaan
We wachten geduldig, de stal is nog dicht
De aarde heeft nog geen blij gezicht
Maar kijk, met één kaarsje wordt het al licht



We luisteren naar een lied

https://www.youtube.com/watch?v=3x7tptCzjpk&ab_channel=EllyenRikkert-Topic



We vertellen een verhaal

‘De kaars en meneer zie’

Er was eens een meneer die woonde in een groot huis. Meneer ZIE, zo noemde hij, was op zekere dag in de achterkamer. Daar vond hij een mooie kaars in een oude kast. De kaars had hij nog overgehouden voor het geval er eens panne was van de elektriciteit.

Hij keek naar de kaars, vuurrood met een gouden randje. Hij haalde de kaars uit zijn kast en legde hem naast zich op tafel waar hij wou gaan eten.

Plotseling begon de kaars te vertellen:

“Ik heb nooit mogen branden, omdat jij zo zuinig was.

Ik heb altijd maar in die donkere kast moeten liggen.

Steek mij aan en ik breng je licht.”

Meneer Zie stak de kaars aan. Eerst werd het vlammetje kleiner, alsof hij niet wilde branden. En toen opeens werd het groter en groter. Er kwam dansend licht in de kamer en de kaars lachte dat de dikke tranen kaarsvet naar beneden drupten.

“Zie je : als ik brand word ik wel kleiner en kleiner, maar jij hebt licht.

Zie je, ik brand weg, maar jij kunt de kleuren van de kamer zien.

Ja, nu ben ik pas echt kaars.”

Toen de kaars helemaal was opgebrand werd het donker in de kamer, maar in het hart van meneer ZIE was een lichtje gaan branden.

“Nu begrijp ik de kaars”, zei hij.

“Je bent pas echt kaars als je brandt voor een ander, als je lief bent voor elkaar en je je helemaal weggeeft om een ander wat licht te geven.”

De volgende dag stond er te lezen op het grote bord en de tuin van meneer ZIE:

Vanaf vandaag heet ik meneer GEEF. En hij was heel lief voor alle mensen, overal waar hij kwam was het net of er een lichtje begon te branden, een klein lichtje van vreugde en plezier.



We gaan in gesprek met de kinderen

- Wat gebeurt er in dit verhaaltje?
- Hoe komt het dat de kaars kleiner werd?
- Hoe kunnen wij een lichtje zijn voor elkaar?
- Voor wie kunnen jullie allemaal een lichtje zijn?



We lezen een verhaal uit de Bijbel

‘De Schepping: Er moet Licht zijn’

Alles begon door God. In het begin maakte God de aarde en de hemel. Want in het begin was er nog niets. Alles was woest en donker. God was er al wel, maar je kon Hem alleen nog niet zien. Je kon helemaal niets zien. Maar toch was hij er, ook toen al, in die woeste en donkere leegte.

En toen zei God: er moet Licht zijn. En er was Licht. En het licht was goed. Zo begon het, als allereerste bracht God licht in de wereld. Zo komt het dat er altijd licht is, hoe donker het ook soms lijkt. En er is nog steeds licht. Altijd, ergens. Ook al is het donker, ook al denk je dat je het niet kunt zien.

Zo schiep God dag en nacht, hemel en aarde, land en zee, zon en maan en sterren, vogels en vissen, dieren en mensen. Allemaal in het licht. Allemaal bij God.



We maken even het stil en bidden...

God van licht,
in deze donkere dagen voor Kerst
lezen we dat U het licht maakte.
U maakte als eerste het licht,
toen de wereld begon.
U vond het licht heel mooi.
En U wist dat het licht nodig was.
Wij mensen, en ook dieren,
hebben licht nodig om te leven.
En dankzij dit licht zien we al het moois
dat U hebt gemaakt.
Amen.



Doe-momentje

Volg de cijfers. Begin bij 1. Trek een lijn naar 2, dan naar 3 enz.
Wat zie je als je klaar bent? Kleur de tekening nu mooi in.



Kleur de tekening hieronder, en teken op de weg jezelf en de mensen die met jou meegaan op stap naar Kerstmis.

