

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

Met licht...van een ster...op weg...

We gaan zitten bij de adventskrans en maken het stil.

Hier ligt een adventskrans. Weten jullie wat advent eigenlijk betekent? Het is de tijd van wachten op de geboorte van Jezus, op Kerstmis. Vier weken gaan we op weg naar Kerstmis. Omdat Jezus licht en vrede brengt, steken wij elke week een kaarsje meer aan.



We steken een derde kaarsje aan

Vandaag is het de derde zondag van de advent. Daarom steken we een derde kaarsje aan.



*Het derde kaarsje van Kerstmis gaat aan
Wie zullen er straks bij de kribbe staan
De herders en kinderen knielden neer
Zij wisten het zonder meer
Dit was de Messias, de beloofde Heer*



We luisteren naar een lied

https://www.youtube.com/watch?v=3x7tptCzjpk&ab_channel=EllyenRikkert-Topic



We vertellen een verhaal

"Een rijke man en een herdersjongen"

Er was eens een rijke man met een huis, een os, een koe, een ezel en een hele kudde schapen. Hij woonde in een mooi huis waar het in de winter lekker warm was bij de kachel. Hij had ook een jongen die voor de schapen van de man zorgde. Ze noemen dat een herdersjongen. De herdersjongen had alleen een hondje, een herdersstaf en een lichtje.

Op een koude winteravond rilt de jongen in zijn dunne kleren. Hij heeft het heel erg koud en daarom klopt hij aan bij de man met het huis maar die stuurt hem weg. "Ik kan mijn warmte niet met je delen, het hout is veel te duur".....

Dan ziet de jongen ineens een grote ster aan de hemel staan. De ster schittert naar hem en hij besluit de ster te volgen. Het hondje gaat met hem mee, de schapen gaan mee, de ezel, de koe en de os. Allemaal volgen ze de jongen en gaan de ster achterna....

De man ontdekt ineens dat al zijn dieren weg zijn. "De jongen heeft ze gestolen", roept hij en gaat hen zoeken. Het begint te sneeuwen en te stormen. De man zakt weg in de sneeuw. En steeds dieper en dieper. En hij krijgt het koud.

"Ik kan niet meer, roept hij, "Help mij!!!"

Plotseling stopt het met sneeuwen en waaien. Dan ziet ook de man de ster. Hij loopt op hem af en ziet dat de ster boven een stal stilstaat. In de stal ziet hij al zijn dieren, de herdersjongen en het hondje. En een kribbe met een kindje. De man is er welkom. "ik ben gered", zegt de man en knielt naast de kribbe neer.....

De volgende dag gaan ze allemaal weer terug naar het huis. "Kom binnen, zegt de man, "dan delen we de warmte".



We gaan in gesprek met de kinderen

-Vonden jullie dit een mooi verhaal?

-Wat is eigenlijk een herder?

-Heb jij het al eens koud gehad?

-Was er toen iemand die je geholpen heeft? Was dat dan eigenlijk een herder?

-Ben jij zelf ook als eens zoals de herder geweest? Wanneer?



We lezen een verhaal uit de Bijbel

'Maria op bezoek bij Elizabeth'

Goed nieuws wil je delen, dat kan je niet voor je zelf houden.

Zo gaat dat ook met Maria. Ze gaat op weg naar haar nicht

Elizabeth, om te vertellen dat ze een kindje verwacht. Ze weet

niet dat ook Elizabeth in verwachting is. Het is een lange reis. Eindelijk komt Maria

aan bij het huis van Elizabeth en haar man Zacharias. Nog voordat de vrouwen

elkaar kunnen begroeten, voelt Elizabeth haar kindje bewegen in haar buik. Het

baby'tje zit nog veilig en wel in het donker, maar het voelt dat er een speciaal

iemand aankomt. Nu weet ook zijn moeder het. Het kindje van Maria is een heel

bijzonder kindje.

Maar ook met het kindje van Elizabeth en Zacharias is iets speciaals aan de hand. Ze zijn beiden al heel oud, ze hebben de hoop al opgegeven dat ze ooit nog kinderen zullen krijgen. Dit verdriet hangt als een donkere schaduw over hen heen. Op een dag heeft Zacharias dienst in de tempel, hij is druk bezig in het heiligdom. Dan komt ook bij hem de engel op bezoek.

"Zacharias, jullie zullen toch een kindje krijgen, je moet hem Johannes noemen." Wat een vreugde, de donkere schaduw zal verdwijnen en het wordt weer licht. Maar soms is het moeilijk om plotseling aan het licht te wennen als je zo lang in het donker bent geweest. Zacharias kan het niet geloven, hij twijfelt aan de woorden van de engel. Hij is er sprakeloos van, hij kan geen woord meer uitbrengen. Dagen, weken, maanden weet hij geen woord uit te brengen. Dan wordt het kindje geboren. Hoe gaat hij heten? Zacharias kan het niet vertellen, want hij kan niet praten. Maar hij schrijft het op: Johannes. Dat is de naam. Eindelijk durft hij het echt te geloven, hij is vader geworden. Hij durft het licht te zien. En dan kan hij ineens ook weer praten. Zo blij is hij met het kindje. Wat een prachtig geschenk heeft God hem gegeven.





We maken even het stil en bidden...

*God van licht,
in deze donkere dagen voor Kerst
zijn ook wij in blijde verwachting
van de komst van Jezus.
Net als voor Maria
is Jezus ook voor ons heel bijzonder.
Wij willen dit goede nieuws
delen met heel veel mensen.
Help je ons op weg naar Kerstmis
het vlammetje brandende te houden?
Amen.*



Doe-momentje

Maria is op weg naar haar nicht Elisabeth. Help je haar de weg te vinden?

