

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

Met licht...van een ster...op weg...naar Jezus!

We gaan zitten bij de adventskrans en maken het stil.

Hier ligt een adventskrans. Weten jullie wat advent eigenlijk betekent? Het is de tijd van wachten op de geboorte van Jezus, op Kerstmis. Vier weken gaan we op weg naar Kerstmis. Omdat Jezus licht en vrede brengt, steken wij elke week een kaarsje meer aan.



We steken een vierde kaarsje aan

Vandaag is het de vierde zondag van de advent. Daarom steken we een vierde kaarsje aan.



*Het vierde kaarsje van Kerstmis gaat aan
Wie komen daar nu bij de kribbe aan
Daar komen de koningen van heel ver
ze volgden het licht van die ene ster
En brachten liefde en geschenken van her en der*



We luisteren naar een lied

https://www.youtube.com/watch?v=3x7tptCzjpk&ab_channel=EllyenRikkert-Topic



We vertellen een verhaal

"De klokkenmaker en het mooiste geschenk"

Er was eens een eenvoudige klokkenmaker, die de mooiste klokken kon maken. Al jaren werkte hij in het geheim aan een heel speciale klok – hij wilde een bijzonder geschenk maken voor Kindje Jezus. Elk jaar op kerstavond brachten de mensen uit de stad mooie geschenken naar het beeld van Maria en het Kindje Jezus die in de stal van de kerk stonden.

Want er bestond een verhaal... als het Kindje Jezus een geschenk het mooiste vond dan welk ander ook, dan zou hij zijn armpjes strekken en het pakje aanpakken maar... dat was nog nooit gebeurd...

Eindelijk, de klokkenmaker is wel oud en kromgebogen, maar na al die jaren werk is zijn wondermooie klokje klaar. Trots zette de klokkenmaker hem achter het raam van zijn winkeltje, met een bordje er bij: niet te koop!

Hij was zo blij met zijn werk... dat hij al zijn geld aan een bedelaar gaf, behalve een centje om een appel te kopen - deze appel was zijn maaltijd voor de komende twee dagen.

Het was de avond voor Kerstmis en opeens kwam zijn buurvrouw huilend binnen. 'Mijn man is ziek geworden en we hebben al ons geld uit moeten geven aan de dokter. Nu kan ik geen kerstboom zetten en geen cadeautjes meer kopen voor mijn kinderen. Hoe moet ik ze dat nu vertellen?'

De klokkenmaker wilde haar helpen, hij ging op pad met een aantal van zijn klokken om ze te verkopen, voor wat geld. Maar niemand wilde er eentje kopen. Tot hij bij de rijkste man van de stad kwam. "Ik wil een klok kopen" zei de rijke man... "maar dan alleen die mooie klok die achter je raampje staat." 'Je kan alle klokken kopen, behalve die', zei de klokkenmaker. Maar de rijke man wou enkel die klok van achter het raampje. En zo verkocht de klokkenmaker zijn mooiste, kostbaarste klok, waar hij jaren aan gewerkt had. Zo had hij nu geld voor de buurvrouw en zo kregen zijn buurkinderen toch nog kerstcadeautjes.

Het was tijd om naar de kerk te gaan... maar de klokkenmaker had niets om te geven aan kindje Jezus. Al de andere mensen, legden bij de stal, de mooiste geschenken... maar zijn mooie klok was weg... "wat moet ik daar nu gaan leggen?" vroeg de klokkenmaker jammerend.

De appel...de appel was het enige dat hij nog op zak had. Kromgebogen en beschaamd schoof hij naar de stal en gaf de appel als cadeau.

Plots was er gefluister in de kerk, mensen zeiden tegen elkaar... "het is een wonder, een wonder..." want: De klokkenmaker zag hoe het kleine kindje Jezus zich voorover boog en de appel van de klokkenmaker aannam.

Dit was het mooiste geschenk!



We gaan in gesprek met de kinderen

- Vonden jullie dit een mooi verhaal?
- Hoe kan een appel nu het mooiste geschenk zijn? (als je iemand iets geeft met heel veel liefde, dan hoeft het geen groots, duur geschenk te zijn...)
- Zijn jullie blij met de knuffel of kusje van mama of papa?
- Als jullie iets als geschenk aan het kindje Jezus zouden willen geven, wat zouden jullie dan geven?
- Zouden jullie iets wat jullie zelf heel graag hebben, kunnen wegschenken?



We lezen een verhaal uit de Bijbel

Jozef was verliefd op Maria en wilde heel graag met haar trouwen. Maria, die de moeder van Jezus zou worden, had tegen Jozef JA gezegd. Maar dan blijkt Maria zwanger te zijn. En het kindje is niet van hem.

Op een nacht heeft Jozef een vreemde droom. In die droom zag hij een engel die tegen hem zei: "Jozef, het kindje in Maria's buik komt van God. Het is een heel bijzonder kindje. Hij zal de mensen redden en naar God brengen. Het staat zo geschreven in de Bijbel. Daar staat dat een jonge vrouw een kindje zal krijgen. God heeft haar uitgekozen. Ze zal dat kindje 'Immanuël' noemen. Dat betekent God met ons. Laat Maria niet in de steek. Doe mee met het verhaal van God en help haar."



Toen Jozef weer wakker werd begreep hij dat dit verhaal ook over Maria en haar kindje ging. Hij kan zijn vreugde niet verbergen. Hij besloot bij Maria en het bijzondere kindje in haar buik te blijven. En er goed voor te zorgen, natuurlijk!



We maken even het stil en bidden...

*Lieve Jezus,
De wereld wacht op uw licht.
Kom naar ons toe.
Mensen verlangen naar vrede.
Kom naar ons toe.
De deur van ons hart staat open.
Kom naar ons toe.
Samen met de herders waken we in de nacht
Kom naar ons toe
Het kribje staat te wachten
Kom naar ons toe
Amen.*



Doe-momentje

Kijk naar het woord. Zet een cirkel om de letters die dat woord maken.

stal

a j e r
t 5 b
o g
s w
l

klok

a oe
e v k
s l
o b d
k u

Waar staan de klokken op volgorde van groot naar klein?



Kleur de tekening op de volgende pagina mooi in. Hang ze aan het raam, neem een foto en stuur ze door naar communie@pe-mariakerke.be



Jezus, het Licht, is geboren!

EEN ZALIG KERSTFEEST