

Wil je ons steunen?

*“Ik heb slechts de keuze
of mijn verantwoordelijkheid te nemen
of mee schuldig te zijn aan de ellende van velen.
Ik kan niet beweren dat hun miserie mij niet
aangaat of dat ik er geen weet van had!”
(André De Cock, stichter BMLIKO)*

Laat ons niet alleen de strijd aangaan,
want iedereen heeft recht
op een menswaardig bestaan

U kan ons financieel ondersteunen
door te storten op rekening
BE83 8939 4407 6615 van BMLIK vzw.
met vermelding “voor Oostende”

*Bij storting van minimaal 40 euro krijgt u een
fiscaal attest waarmee u dit jaar tot 60% van
uw schenking via de belastingen recupereert.*

ONS SECRETARIAAT
Sint-Sebastiaanstraat 16a
8400 OOSTENDE



Meer informatie?
Vragen?

Mail naar gudrun.rosseel@bmliko.be

of bel **0478 22 38 22**

www.bmliko.com

V.U. Guido Decombel, BMLIKO vzw.
O.N. 0842.715.115



**Beweging van Mensen
met Laag Inkomen en
Kinderen Oostende**

Wij zijn een Beweging van mensen in
armoede en niet-armen.

Wij beschouwen armoede als een
schending van de mensenrechten.

Wij werken aan een samenleving waar
iedereen zijn rechten kent en kan
opnemen.

Wij nemen samen het woord en helpen
mekaar om weer moed te vinden.

Wat doen wij?

- We luisteren naar mensen in armoede en leren van hen hoe hun problemen efficiënt kunnen aangepakt worden.
- We luisteren tijdens de maandelijkse bijeenkomsten en op huisbezoek
- We werken samen aan een thema waarop we de samenleving willen veranderen. *Momenteel is dat "SCHULDEN".*
- We gaan in dialoog met diensten en politici.
- We vinden en ondersteunen mekaar in culturele en ontspannende activiteiten.
- We gaan met onze werkgroep Beleid op regelmatige basis in gesprek met het lokale gemeentebestuur.
- We publiceren de resultaten van de maatschappelijke en politieke dialogen.
 - *Een toekomst voor onze kinderen (2015)*
 - *Recht op goede gezondheidszorg (2018)*
 - *Wonen naar inkomen (in voorbereiding)*

Wil je meewerken?

Onze vereniging is blijvend op zoek naar vrijwilligers om ...

- ... op de bijeenkomsten de getuigenissen van mensen in armoede te noteren.



- ... samen met mensen in armoede naar culturele en ontspannende evenementen in de regio te gaan.
- ... ons tijdschrift samen te stellen en van interessante inhoud te voorzien.
- ... in gesprek te gaan met mensen in armoede en samen met hen te werken aan een betere samenleving.
- ... mensen thuis te beluisteren en hun getuigenis te noteren.

Enkele leden in armoede getuigen:

- *“De Beweging betekent veel voor mij. Ik ga heel graag naar de bijeenkomsten. Je bent onder de mensen en we maken veel plezier. Ik heb er ook veel steun aan gehad.”*
- *“Ik vind het wel goed dat mensen die iets kwijt willen, in de Beweging terecht kunnen. Ik heb het gevoel dat mensen zich daar veilig voelen om te zeggen wat er op hun lever ligt. Ze zitten daar allemaal met problemen en hebben hun eigen ervaringen. Als de ene over zijn ervaringen praat, heb ik het gevoel: ‘Ik kan ook iets zeggen’. Als je dat aan een gewone persoon zegt, heb je het gevoel: ‘Wat zal die daarover denken?’.”*
- *“Ik vind het goed dat we zaken kunnen doorgeven aan mekaar en leren van mekaar, zo bv. als je met een vraag zit over het OCMW of zo. Ik vind het heel goed dat de Beweging de mensen samenbrengt die met dezelfde problemen zitten. Die kunnen de anderen beter begrijpen dan mensen die niet in die situatie zitten.*